

## KERKKLOKJE VAN 24 SEPTEMBER 2024 (nr. 18 )



**Pastoor Geilen** tel. 045 5241208  
b.g.g 06 25393435.

**Koster Schra Rijkx** tel. 06 50508913;  
Frank Bisscheroux tel. 06 14933993.

**Parochiebureau voor vragen en intenties** op dinsdag en vrijdag in de pastorie door vrijwilligers uit de parochie. Telkens van 09.30 -10.30 uur, tel. 5241208. (Op vrijdag is pastoor Geilen aanwezig.)  
Parochiebureau pastoraal: donderdag van 14.00 – 16.00 uur.

**Bankrekeningnummers:** Kerkbijdrage: NL50 RABO 0137 7015 19  
of NL90 INGB 0001 0346 51 t.n.v. Parochie H. Bavo.

Misintenties en andere betalingen: NL32 RABO 0137 7038 80 t.n.v. Parochie H. Bavo

**Klussendienst:** De klussendienst doet kleine klusjes voor die mensen die niemand hebben die hen kan helpen. Telefonisch opgeven (5241208) op dinsdag en vrijdag van 9.30u.-10.30u.

**Ziekencommunie/ziekenbezoek:** Als u de H. Communie wilt ontvangen op de eerste vrijdag van de maand of bezoek van pastoor op prijs stelt kunt u dat doorgeven op tel. 045 5241208. Ook voor ziekenbezoek in het ziekenhuis of kliniek door vrijwilligers kunt u dit nummer bellen.

**Website:** [www.bavonuth.nl](http://www.bavonuth.nl)

**Facebookpagina:** Parochiecluster Méér-kerk

**E-mailadressen:** [pastoor@bavonuth.nl](mailto:pastoor@bavonuth.nl); [secretariaat@parochieclustermeerkerk.nl](mailto:secretariaat@parochieclustermeerkerk.nl);  
[redactiekerkklokje@bavonuth.nl](mailto:redactiekerkklokje@bavonuth.nl); [parochiebureau@bavonuth.nl](mailto:parochiebureau@bavonuth.nl).

### MISINTENTIES VAN 29 SEPTEMBER t/m 12 OKTOBER 2024

**Zondag 29 september 09.30 uur:** H. Mis (met live streaming).

Intentie:

- jrd. Louise Beckers (stg).

**Maandag 30 september 09.00 uur:** H. Mis.

**Vrijdag 4 oktober 09.00 uur:** H. Mis.

15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.

**Zaterdag 5 oktober**

14.00 uur: doop Jackie Dörenberg

**Zondag 6 oktober Bavodag 09.30 uur:** H. Mis m.m.v. Bavokoor en Kon. Harmonie St. Bavo (met live streaming).

Intenties:

- Elly America (stg);

- jrd. ouders Hub en Dien Driessen-Aelmans en kinderen (stg);

- jrd. ouders Joseph en Alice Crijns-Nicolaye (stg);

- jrd. Pierre Spaetgens en Elfriede Claassen, tevens voor zoon John en schoonzonen Gerard Bresser en Louis Ramaekers;

- jrd. Tiny en Lei Pansters, tevens voor Math Sijben.

**Maandag 7 oktober 09.00 uur:** H. Mis.

**Vrijdag 11 oktober 09.00 uur:** H. Mis.

15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.

### 1. THEMA: Dienstbaar zijn, een houding voor iedere mens

Het is een goede christelijke gewoonte om de dag te beginnen met een dankgebed. Als je God dankt, komen er steeds meer dingen in je op waarvoor je dankbaar bent. Een



dankgebed maakt je hart vrij en opgewekt en geeft ruimte voor al het mooie en goede wat het leven te bieden heeft. Zo'n gebed zou je kunnen beëindigen met de vraag aan God of Hij je die dag wil leiden, of Hij je brengen wil naar de plaatsen en de mensen waar je nodig bent. Eigenlijk vraag je dan: laat uw wil geschieden. Dit bidden wij ook als wij het Onze Vader zeggen.

Je spreekt uit dat het in ons leven niet gaat om jouw wil, maar om Gods wil. En dan kom je heel dicht bij de wens om dienstbaar te zijn aan God en medemensen. Dat wil niet zeggen dat u en ik daar altijd in slagen. Er zullen genoeg momenten zijn waarop we denken: oei, dat had anders, beter, gekund. Maar elke vorm van dienstbaarheid begint

met goede wil. Jezus leert het zijn leerlingen als zij ruzie maken om de beste plaatsen in 'Gods Koninkrijk'.

Oorlogen ontstaan door machtswellust of de drang tot gebiedsverovering. Elke grote oorlog begint heel klein, en daar wijst Jezus op. De ruzie die tussen de leerlingen is ontstaan, grijpt Hij aan door te wijzen op tirannieke leiders en onderdrukte volken. 'Zo mag het bij jullie niet gaan', zegt Hij, wetend dat de strijd om leiderschap zich op elk niveau van de samenleving afspeelt en ook op elk van die niveaus desastreuze gevolgen kan hebben.

We worden pas iemand in de ontmoeting met de ander. Daarom is het zo belangrijk om te vragen: wat wilt u van mij? Wat kan ik voor u betekenen? Dienstbaarheid is geen slaafs doen wat een ander van je wil, maar actief reageren op wat een ander nodig heeft. Juist daarin wordt ons leven betekenisvol. En we mogen hierbij hulp vragen. Elke dag opnieuw mogen we God bidden om ons op het rechte spoor te zetten en te houden. We zullen echt zijn hulp, barmhartigheid en genade op onze levensweg ondervinden.



**Pastoor Jan Geilen**

## **2. PAROCHIEAGENDA**

- elke donderdag 15.00-16.00 uur: kerk helemaal open; pastoor Geilen is aanwezig
- vrijdag 4 oktober 10.30 uur: ziekencommunie
- maandag 7 oktober 20.00 uur: doopvoorbereiding (pastorie)
- elke 2<sup>e</sup> zondag van de maand is na de mis koffie achter in de kerk (13 oktober)
- elke werkdag in oktober is er om 18.00 uur rozenkransgebed in kapel Ter Ziepe

## **3. IN DE SCHOENEN VAN EEN ANDER**

Een van de kostbare geschenken van het leven, is dat je je – als het goed is – steeds beter kunt voorstellen hoe het is als je in de schoenen zou staan van een ander... Soms denk je dan (wat verwaand): "Nou, ik heb het wel zo'n beetje door allemaal. Ik heb het wel in de knip. Mij maken ze niet veel meer wijs." En dan gebeurt er weer iets en ontdek je dat je mensen of situaties achteraf mogelijk helemaal verkeerd beoordeeld hebt. Ik herinner me bijvoorbeeld de eerste keer dat ik (op wat latere leeftijd dan de meesten) echt, hevig liefdesverdriet had. Ik was zo ontdaan, dat ik er letterlijk ziek van was. Ik had hevige buikpijn, kon weken amper of niet eten, had knallende hoofdpijn. Mijn wereld was ingestort. Maar ik dacht ook meteen: "Oh jee. Al die keren dat vrienden, collegae, familie in deze situatie zaten... en ik bij mezelf dacht: "Ja. Erg. Sneu voor je, hoor. Maar kom op, zeg. Schop onder je k... en weer door. Niet zo blijven z... zeuren." Ik heb indertijd gelukkig niet gezegd: "Stel je niet aan" – maar het lag wel op mijn lippen en het

zat in mijn gedachten. En nu ik zelf ervaren had hoe het kon zijn, schaamde ik me diep voor die gedachten.

Een vergelijkbare ervaring had ik, toen ik van nabij iemand leerde kennen met een kindje, dat een aandoening in het autismespectrum had – zoals dit tegenwoordig zo mooi genoemd wordt. Dat meisje was overgevoelig voor prikkels, voor lawaai, voor beelden, voor drukte om zich heen. De hele dag moest ze haar best doen om zich in te houden en "lief te zijn". En aansluitend aan die lange, voor haar zo intense schooldag, moest ze nog mee, boodschappen doen. De hectische supermarkt was de druppel en ze barstte los in een huil- en woedebui. Snikkend zei ze: "Ik heb zo mijn best gedaan om de hele dag lief te zijn, nu gaat het niet meer." En ik dacht terug aan al die keren dat ik een afkeurende blik op ouders had geworpen, die een blèrend kind meezeulden... en hoe zeer dit kindje de hele dag haar best had gedaan, en schaamde me.

Van de week had ik opnieuw zo'n moment, een kleintje dit keer. Als ik voorheen mensen met een hond zag lopen tot aan het einde van de straat en gelijk weer terug... "Hmmm, tsss, dat arme beest. Dat die mensen niet eens de moeite nemen om eens lekker uit te waaien met dat dier, zodat het eens zijn energie goed kwijt kan. Triest hoor." En oeps! Onze hond blijkt versleten gewrichten te hebben. Iedere stap doet hem pijn. Met pijnstillers redt hij het nu redelijk. Maar een lange wandeling is voor hem geen plezier meer, hij is blij als hij terug naar huis mag zodra hij zijn boodschap verricht heeft. Oh, jee. Al die keren dat ik er automatisch maar vanuit ging dat baasjes en vrouwtjes niet bereid waren tijd en energie in het welzijn van hun hond te steken... heb ik ze mogelijk helemaal verkeerd beoordeeld.

Het was weer even een les in nederigheid. Even een goede les om niet zo snel te oordelen. Als je niet in de schoenen van een ander staat... weet je nooit exact wat er aan de hand is... en is het beter een slag om de arm te houden.

***Mariëlle Winnubst- Benda***

#### **4. BAVODAG 6 OKTOBER**

Op 6 oktober wordt dit jaar het feest van de H. Bavo gevierd. De H. Mis wordt opgeluisterd door het Gemengd Kerkkoor St. Bavo en de Kon. Harmonie St. Bavo.

**Na de mis is er koffie en vlaai in en om de kerk.**

#### **5. FOTO'S VAN NUTHER SACRAMENTSPROCESSIE 1923-2024**

Op verzoek van enkele Nuthers wordt na de eucharistieviering tijdens het koffiemoment (2<sup>e</sup> zondag van de maand) na de mis op zondag 13 oktober foto's getoond van de Sacramentsprocessies van de afgelopen honderd jaar. Iedereen is van harte welkom.

#### **6. TAIZÉ-VIERING BIJ MONTFORTANEN IN SCHIMMERT**

Op vrijdag 11 oktober houden kapelaan Charles en Stefan, beiden Monfortaan, een viering à la Taizé. Een gebedsmoment met verstilling, Bijbelteksten, zingend bidden met liederen uit Taizé. Even weg uit de hectiek van alledag en tot rust komen.

Iedereen is van harte welkom!

Wanneer, waar, en hoe verder:

vrijdag 11 oktober 2024, om 19.00 uur, Montfortstraat 6 Schimmert.

Graag aanmelden: [ch.leta@montfortanen.nl](mailto:ch.leta@montfortanen.nl)

#### **7. OPENLUCHTMIS**

De drukbezochte openluchtmis t.g.v. 5 jaar Gemeente Beekdaelen vond plaats achter de Bavokerk in de ideale omstandigheid van prachtig weer, de laatste zomerdag.

De Kon. Harmonie St. Bavo met de voor deze gelegenheid samenzingende kerkkoren St. Caecilia van Wijnandsrade en St. Bavo van Nuth zorgden samen voor een prachtige muzikale omlijsting van deze viering, opgedragen door pastoor Jan Geilen.

Het slotwoord werd gehouden door burgemeester Eric Geurts.

Na de mis was er een gezellig samenzijn met koffie en vlaai. Iedereen was het erover eens: een prachtige viering die men niet had willen missen.

Diegenen die er niet bij waren kunnen de live streaming bekijken op de website. Hier zijn ook de foto's te zien.



## **8. VAN ADVENT TOT DRIEKONINGEN**

### **De mooiste gebeden voor Kerstmis**

Ieder jaar komt uitgeverij Adveniat met een geheel nieuw boekje voor Advent en Kerstmis. Dat is een gids om in je eigen omgeving van thuis of zorgcentrum te kunnen bidden, stil zijn en mijmeren over de weg naar het Kerstkind. Juist in deze tijd van polarisatie en geweld, overal biedt dit gebedenboek handvatten om van Christus Koning tot Driekoningen iedere week en ook de dagen tussen de zondagen even stil te worden om steeds beter het licht in het duister te zien. Daarin helpen de mooie en heel concrete meditaties bij de lezingen, maar ook de zeer verschillende gebeden van markante christenen. En geheel nieuw, er zijn in dit gebedenboek veel persoonlijke verhalen over de kerststal. Want wie de kerststal neerzet gaat vaak terug in de tijd en wordt verbonden met de generaties die dezelfde kerststal neerzetten. Zo kom je thuis met Kerstmis, bij het Licht van Christus, de generaties van je eigen familie en de naasten van je eigen gezin. Daar helpt dit gebedenboekje bij, ook met de zegen over het nieuwe jaar.

**Van harte aanbevolen voor iedereen die thuis wil bidden om zo op weg te gaan naar het wonder van Kerstmis, God die mens wordt en onder ons komt wonen.**

Van Advent tot Driekoningen, met Kerstmis kom je thuis, bidden bij de mooiste kerststallen. Uitgave van Adveniat, 150 pagina's, per stuk € 5,-.

*U kunt het boekje bestellen op één van de parochiebureaus van de parochies Genhout, Hulsberg, Nuth, Schimmert, Vaesrade of Wijnandsrade of via [info@h-clemens.nl](mailto:info@h-clemens.nl). Zodra de boekjes er zijn, krijgt u bericht via email dat u het kunt afhalen op het parochiekantoor van uw parochie.*

### **WEET U DAT:**

- u intenties ruim 2 weken voor de geplande datum moet opgeven om op tijd te kunnen worden geplaatst in Hallo Beekdaelen?
- Judith van Judith's BloemStijl tweewekelijks voor een boeket bloemen op het altaar zorgt?

### **CITAAT:**

Profeten, dichters en filosofen wisten duizenden jaren geleden al dat het belangrijker is om tevreden te zijn met wat je hebt dan om meer te krijgen van wat je wilt.

*Harari*